



Het allermooiste dat Zeewolde te bieden heeft

Mijn kinderen zijn behoorlijk beschermd opgevoed. Ik realiseerde me dat voor het eerst toen jaren geleden mijn veertienjarige zoon ontdaan thuiskwam. Hij was een nachtje wezen logeren bij een schoolvriend en vertelde: “die mensen zijn arm, Papa” Hij was er diep van onder de indruk. Een les voor zijn leven.

Maar ook zijn vader ontkwam niet aan de blindheid voor de armoede in eigen omgeving. In 2004 kwam ik in Zeewolde wonen en tegen mijn Limburgse vrienden gaf ik hoog op over ons nieuwe polderdorp. Van een van hen kreeg ik als commentaar op mijn verhaal: “Hartstikke mooi Jan, maar ook Zeewolde heeft een arme kant.” Die opmerking deed me anders kijken. Ik ontdekte het wekelijks brood delen in Open Haven, de Arme Kant van Zeewolde en maakte de geboorte van onze Voedselbank mee.

Als ik over die kant van Zeewolde vertel, krijg ik vaak als commentaar: Dat zou toch niet nodig moeten zijn? Daar ben ik het dan altijd hartgrondig mee eens en oneens. Mee eens omdat het op te lossen is als we maar willen. Mee oneens omdat we collectief de armoede van ons afhouden, wegstijven, verzwijgen, de verantwoordelijkheid bij anderen leggen, eigen schuld, alleen oog hebben voor ons eigen sprookje etc.

Al vijftien jaar is er een Voedselbank voor de mensen in Zeewolde en al vijftien jaar zijn er talloze vrijwilligers die niet wegstijven, die niet in sprookjes geloven en de handen uit de mouwen steken, iets doen tegen de armoede en verspilling in ons dorp. Gesteund door inwoners en bedrijven. Dat is het allermooiste dat Zeewolde te bieden heeft.

Jan Klop, voorzitter

15 jaar Voedselbank Zeewolde



Ergens in 2006 begonnen enkele mensen met het idee een voedselbank in ons dorp op te richten. Op 1 december 2006 zaten onze eerste bestuurders Arie Hoek, Elise Wolters, Bram Maljaars, Henk Meijer en Arie Henkes bij de notaris om de stichting op te richten. Tiny Schor werd de vrijwilligerscoördinator (en is dat nu nog). Op 5 december 2006 werd de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: ‘De Kostmand’ was een feit.

De Kostmand: onze naam komt uit de wereld van de visserij. Zeewolde ligt in Zuidelijk Flevoland, een in mei 1968 drooggevallede deel van de vroegere Zuiderzee. Arie en Koosje Hoek kwamen destijds met deze naam. Vissers bleven destijds vijf dagen of langer op de Zuiderzee en namen dan een mand mee gevuld met etenswaren en drinken waar ze het mee moesten doen die week, de zogenaamde 'kost'.

Onze auto staat weer op zijn oude plekje



Half april jl. plaatsten we een oproep op Facebook voor een tijdelijke plek voor onze bestelauto. De oude brandweergarage - waar hij altijd stond - werd een coronatestlocatie van de GGD. En wat een reacties! Het bericht werd 28 keer gedeeld en veel inwoners van Zeewolde kwamen met oplossingen. De auto heeft uiteindelijk bijna een half jaar op het terrein van [JWS Vakgarage](#) gestaan, maar mag sinds kort weer op zijn oude plekje in de oude brandweerkazerne. *Met een mooie bos bloemen hebben we Anneke en Johan Salomons bedankt voor hun hulp.*

Voedselinzamelactie bij Albert Heijn



Van maandag 30 augustus t/m zondag 5 september is er bij Albert Heijn opnieuw een voedselinzamelactie ten behoeve van de voedselbank Zeewolde.

Met de actie 'Op een lege maag kun je niet leren' richten we ons op de kinderen in de gezinnen die zijn aangewezen op onze voedselhulp. Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, bestond medio juni 2021 46% van onze klanten uit kinderen onder de 18 jaar. Het ontbijt is dan vaak het eerste wat er bij inschiet. Alle aangeboden producten zijn dan ook gericht op een voedzaam ontbijt.

Doneert u deze week bij Albert Heijn ook een aantal artikelen aan onze voedselbank? U vindt ze halverwege de winkel bij de kaasafdeling. Na het afrekenen kunt u de producten in de kratten doen die achter de kassa's bij onze banner staan.

De geboorte van de voedselbank (1)

Zoals hiervoor in deze nieuwsbrief al staat, was Arie Hoek onze eerste voorzitter. We vroegen hem om - in het kader van ons 15-jarig bestaan eind dit jaar - een terugblik te schrijven.



Ergens in september 2006 werd mij verzocht om een kerkenraadsvergadering van de Protestantse gemeente bij te wonen om na te denken over de mogelijke noodzaak van een voedselbank in Zeewolde. Dit als uitvloeisel van het zaterdagse brooddelen. Tijdens deze vergadering werd mij duidelijk dat er al enig voorwerk was verricht met de voedselbanken van Lelystad en Almere. De voorkeur lag bij Lelystad aangezien dat een echte voedselbank was, terwijl in Almere het voedselloket een door de gemeente gesubsidieerde instelling was.

Mijn insteek was dat, als er slechts een beperkt aantal cliënten zou zijn, het geen zin had een stichting met alles er op en er aan op te tuigen. Echter gezien de gemiddelden van Nederland toegepast op Zeewolde gaven aan dat er wel zo'n 30 gezinnen zouden kunnen zijn. Dus akkoord met de mogelijkheid van een eigen stichting hangend onder de Korenaar van Lelystad. Wat schetste mijn verbazing toen de vergadering mij dan maar voorstelde om voorzitter van die stichting te worden. Nee zeggen was voor mij geen optie, dus aan de slag. Het was vanaf het begin de bedoeling dat het een interkerkelijk activiteit zou worden waarbij zoveel mogelijk kerkelijke richtingen ons ook financieel zouden ondersteunen en zo mogelijk deel zouden nemen in het bestuur. Dat is gelukt.

Tijdens gesprekken met het bestuur van "De Korenaar" werden afspraken gemaakt over onze samenwerking. Met een kopie van hun stichtingsakte onder de arm togen de beoogde bestuursleden en ondergetekende naar mevr. Loes van der Valk om te vragen of zij, pro Deo, ons aan een stichtingsakte wilde helpen. En dat wilde ze, waarvoor we haar hartelijk bedankten.

Begin december 2006 was de stichting een feit. We begonnen, in februari 2007, met 6 pakketten voor de eerste uitdeling vanuit een zaal van Open haven. De beginjaren waren vrij simpel voor wat betreft werkwijze en bestuur. Op vrijdagmorgen togen een aantal vrijwilligers, met eigen auto, naar Lelystad om te helpen de pakketten samen te stellen en mee te nemen naar Zeewolde waar de uitdeling 's middags werd verzorgd.

Als eerste vervoersuitbreiding schaften we een vouwwagen aan waarvan alles werd gestript zodat een kale bak overbleef om de pakketten in te vervoeren. Daarna kregen we, via Adrie Henkes, een Opel-combo van de GGD uit Lelystad. Dit alles staat niet in verhouding tot de transportmiddelen die nu tot de beschikking staan.



Tot mei 2011 heb ik voorzitter mogen zijn van deze mooie club vrijwilligers van 'De Kostmand' - Arie Hoek.

Op de foto hiernaast zien we rechts Arie Hoek. Samen met Ineke Veenendaal (die hem in 2011 opvolgde als voorzitter) nam hij in februari 2012 een cheque voor onze voedselbank in ontvangst van Wim van Rij, directeur van DelaRange Cosmetics. Verder tweede van links toenmalig wethouder Hendrik de Vries.

Halfjaar overzicht 2021 voedselpakketten



In de laatste week van juni deelden we 32 pakketten uit aan 32 huishoudens. Dat betrof 92 personen, waaronder 42 kinderen onder de 18 jaar.

Het gemiddelde over het eerste halfjaar 2021 ligt op 38 pakketten per week. In de eerste 4 maanden schommelde het aantal rond de 40 per week, waarna het daalde naar 32 pakketten per week. De grote aantallen door de coronacrisis lijken voorbij. In totaal hebben we in dit halve jaar aan 47 huishoudens kortere of langere tijd een voedselpakket verstrekt. Daarbij waren 131 personen betrokken.

Opnieuw certificaat voedselveiligheid



Voor het 7^e jaar op rij kregen we het certificaat voedselveiligheid. Voedselveiligheid is natuurlijk van groot belang voor ons, onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen veilig en gezond is. Wij werken volgens een handboek dat werd opgesteld in overleg met de NVWA. Het certificaat toont aan dat wij opnieuw voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid.

Op 16 juni 2015 ontvingen we het eerste certificaat 'Groen en Veilig' uit handen van burgemeester

Gorter, zie de foto. Op de foto verder v.l.n.r. Tiny Schor, Ineke Veenendaal en Wouter Kruijjer.

De geboorte van de voedselbank (2)

We vroegen, naast aan onze 1^{ste} voorzitter, ook aan vrijwilligster Joyce van Haperen - eveneens vanaf het begin betrokken bij onze voedselbank - haar herinneringen op te schrijven.



Zo'n 15 jaar geleden startten de besprekingen over een voedselbank in Zeewolde. Dit gebeurde met een gemengd gezelschap, met o.a. Tiny Schor en Arie Hoek. Het was een spannende tijd, maar het lukte. In de beginfase was er veel verbazing onder de bevolking van Zeewolde dat er een voedselbank kwam. Dit was ook bij de medewerkers op het Gemeentehuis, waar niet iedereen goed op de hoogte was en af en toe de monden van verbazing openbleven. Gelukkig waren er veel vrijwilligers, die wilden meewerken met het wekelijks ophalen en sorteren van de pakketten die op vrijdag klaar moesten staan.

Het was leuk om samen te werken met bekende en onbekende vrijwilligers, het schiep ook vriendschappen. Onder de mensen die de pakketten kwamen ophalen, waren bekenden die soms schrokken als ze mij zagen, maar met een praatje en een grapje was de schaamte gauw verdwenen. De bijeenkomsten 1x per jaar van alle vrijwilligers zijn altijd gezellig, ook om weer eens over iets anders te praten.

Wat ik nooit zal vergeten is dat er eens een paar mensen kwamen die geen Nederlands of Engels spraken. Ik moest uitleggen dat het vlees geen varkensvlees was, maar rundvlees. Met handen en voeten lukt het niet, dus maar het knorren van een varken nagedaan en daarna het loeien van koeien. Gelukkig werd het toen begrepen en hebben we hierom kunnen lachen.

Helaas, door persoonlijke omstandigheden heb ik mij tijdelijk terug moeten trekken, maar ik hoop in de toekomst weer als vrijwilliger mee te helpen.

Hartelijke groet, Joyce van Haperen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin december. Ook die editie gaat voor een groot deel over ons 15-jarig bestaan. Weet u nog een leuke gebeurtenis of anekdote over onze voedselbank uit de afgelopen jaren? Laat het ons dan weten en mail naar: info@voedselbankzeewolde.nl.